

## UITSTAPJES & ACTIVITEITEN OFFGRID IN PORTUGAL

Hieronder een greep uit de vele uitstapjes en activiteiten die Portugal te bieden heeft. Goed om te weten: voor de Portugees is een uitje waarvoor men 2,5 uur in de auto moet zitten (enkele reis) nog “in de buurt”. Voor de Nederlander is dat misschien wat te gek, maar in Portugal is dat heel normaal.

### ZWEMBAD, RIVIERSTRAND EN MEERTJES

1. [Piscina praia de Castelo Branco](https://www.albigec.pt/). Openluchtwembad op 10 minuten afstand. Geen glijbanen of andere speelattributen, maar wel heerlijk verkoelend en met de mogelijkheid iets te eten en drinken.  
<https://www.albigec.pt/>
2. [Albufeira da barragem de Santa Águeda](#). Groot meer bij het plaatsje Lardosa. Dit meer ligt op ongeveer 30 minuten rijafstand.
3. [Albufeira da barragem de Mal. Carmona](#). Op een klein uurtje rijden ligt dit rustige meer, vlakbij het plaatstje Indanha-a-Nova.
4. [Praia fluvial couca cerejeira](#). Een gezellig rivierstrandje met duiksteiger, prachtig gelegen in de bergen. Dit ligt op ongeveer 40 minuten afstand.

### PARKEN

1. [Parque urbano cruz do Montalvao](#). Dit pas geopende park ligt midden in het nieuwe centrum, een kleine 10 minuten rijden. Het is een heerlijke plek om te picknicken of te chillen in het gras.
2. [Parque do Barrocal](#). Op een steenworp afstand van onze boerderij, 6 minuten rijden. In dit park is een mooie wandelroute uitgezet en je leert hier ondertussen over de geschiedenis van de stad Castelo Branco.  
<https://barrocal-parque.pt/>

### OVERDEKTE WINKELCENTRA

1. [Forum](https://forumcastelobranco.com.pt/forum.aspx). Dit winkelcentrum beschikt over wat luxere winkels en biedt diverse eetgelegenheden, waaronder de bekende fastfoodketens. Het is ongeveer 10 minuten rijden. <https://forumcastelobranco.com.pt/forum.aspx>
2. [Alegro](https://alegro.pt/alegro-castelo-branco?utm_source=GMB&utm_medium=d_escricao&utm_campaign=biogmb). In dit winkelcentrum vindt u onder andere een zeer grote supermarkt, waar ook internationale boodschappen te halen zijn. Ook is hier een bowlingcentrum en wat kleine eettentjes. Het is een klein kwartiertje rijden.  
[https://alegro.pt/alegro-castelo-branco?utm\\_source=GMB&utm\\_medium=d\\_escricao&utm\\_campaign=biogmb](https://alegro.pt/alegro-castelo-branco?utm_source=GMB&utm_medium=d_escricao&utm_campaign=biogmb)

## ACTIVITEITEN

1. Crazy Bowling. In het winkelcentrum Alegro bevindt zich een bowlingcentrum met 8 bowlingbanen. Leuk voor een uurtje (of twee) plezier.
2. Kartódromo de Castelo Branco. Op 8 minuutjes hier vandaan ligt een vrij nieuwe kartbaan. Leuk voor de fanatiekelingen onder ons die wel van een beetje snelheid houden. <https://escuderiacastelobranco.pt/kartodromo/>

## RESTAURANTS

1. Sportcafé Espírito Salvagem. Ons favoriete restaurantje waar je voor weinig simpel maar lekker kunt eten. En ook nog eens op maar 5 minuten rijafstand van onze boerderij.
2. Dona Ferreirinha en Capelo's. Er zijn talloze restaurantjes, voor iedere smaak en portemonnee wat wils. Dit zijn er twee die goed aangeschreven staan.

## STEDENTRIPS

1. Lissabon. De hoofdstad ligt aan de noordelijke oever van de Taag en strekt zich uit over zeven heuvels. Je vindt er schilderachtige, bochtige en smalle straatjes, maar ook brede winkel avenues, pleinen en fonteinen.
2. Porto. De tweede stad van Portugal heeft alles voor een goede stedentrip. Een fijne bruisende sfeer, cultuur, gemoedelijkheid, vele prachtige bezienswaardigheden en culinair genieten.
3. Coimbra. Statig, vol tradities, jong en gezellig. Het zijn slechts enkele kenmerken van dé universiteitsstad van Portugal. Eeuwenoude historie en een modern leven gaan hier perfect samen.
4. Monsanto. Geen stad, maar zeker een bezoekje waard. Het historische Monsanto wordt ook wel het meest Portugese dorp van Portugal genoemd. De huizen van de dorpsbewoners zijn gebouwd tussen, op en onder gigantische keien. Indrukwekkend om te zien hoe de tonnen wegende stenen dienst doen als muren of zelfs plafond.